

Krimml

2010





2010 Krimml

Af: Livsnyderne – Rita & Mogens Lauritsen



Skiferie torsdag d. 7. januar – lørdag d. 17. januar 2010

Martin

Lone, Jacob, Astrid & Oscar

Mogens & Rita

Ann er højgravid og hjemme i Århus sammen med Arthur.

Vi tager med Autozug og bor på Krimmlerfälle. Nyder swimmingpoolen, ude og inde.

Autozug var lidt træls på hjemvejen med alt for meget kold ventetid i München, eller en god og hyggelig oplevelse med Autozug.

Dagbogen er skrevet på to ark A-4 papir som små korte noter...

”Ein Tag in der Zillertal, ist immer ein Gewinn”

Kerteminde, d. 10. marts 2020...da dukkede dagbogen op og blev renskrevet

Rita



1. dag torsdag d. 7. januar 2010

Afgang torsdag eftermiddag til Hamburg - Autozug til München.

2. dag fredag d. 8. januar 2010

Vi lander tidligt om morgenen i Østrig efter en god nats søvn i toget. Og senere på dagen ankommer vi til Hotel Krimmlerfalle, hvor vi falder til, trods alt lidt trætte. Hygge med swimmingpool og lidt rødvin.

3. dag lørdag d. 9. januar 2010

Overskyet, tåget, ingen vind. Træning på børnebakken. Små nervøse ben. Eftermiddag kunne Oscar atter selv. Hente Martin i Salzburg.

I mail til Krimmlerfalle skriver jeg således d. 31. december 2009:

“Goodmorning Hotel Krimmlerfalle.

We look forward soon to arrive at your Hotel for our winterholiday.

As previously mentioned our son (single room ‘Gernkogel’) is studying at the University. The exam has now been fixed for Friday January 8th, which means that he will not arrive with us by car, but fly in to Salzburg on Saturday, January 9th. That means he will not need the room for Friday, but start his holiday on Saturday January 9th.

Please confirm this is OK.”

Og det var selvfølgelig OK.

4. dag søndag d. 10. januar 2010

Overskyet.

Martin fejrer 26 års fødselsdag – videokamera. Op med den store tallerkenlift – op i solskin. Op med Filzstein liften til toppen i solskin. Herligt!

Nogle timer med lidt sol, herefter trak skyerne/tågen sammen igen.

Astrid i snor, og så pludselig efter frokost kunne hun selv køre ned fra Herman. Det var imponerende. Astrid fik 'Succesklodden'.

Snevejr sidst på dagen. Havde et lille styrt på højre hofte – kørte sammen med Martin.



Atter swimmingpool ude og inde. Sauna + rulle i sne.



5. dag mandag d. 11. januar 2010

Overskyet, frisk pulversne, mange dejlige skiture. Jacob kørte ind i skiltet 'Fun Park'.

Martin havde glemt sine skistøvler. Massage til Lone og mig. Dejlig afslappende. TP om aftenen.

Ann sms = ønsker ikke flere sms før vi er hjemme igen. Er vist både ked af ikke at kunne være sammen med os, og nervøs for om vi kommer hjem inden fødslen.

(Efterskrift: Vi nåede det -Anna blev født d. 28. januar 2010)



Astrid gav Martin 'Succes-klokken', da vi holdt samling!

6. dag tirsdag d. 12. januar 2010

Stadig overskyet, tung dis over hele dalen.

Men så kom solen frem oppe på toppen kl. 11.00. Glühwein og hvid chokolade på bænken i solkrogen hos Herman.

Resten af dagen sol og små disede skyer. Dejligt skiføre.

Martin gav Oscar 'Succesklodden' for at have kørt hele vejen ned igennem alle puklerne på Plattenkogel!

Iskoldt vand i Poolen!

– Æselspil på værelset!



7. dag onsdag d. 13. januar 2010

Dejligt solskin det meste af dagen. Martin, Mogens og jeg tog på tur på Königsleiten. Fin tur.

Shoppe i Seko Supermarkedet + Patterer m.m.

Æselspil på værelset.

Kun et hurtigt brusebad. Poolen ikke varm endnu.

Morfar fik klokken af Oscar.



8. dag torsdag d. 14. januar 2010

Sol på toppen, ses fra værelset. -12° C i dag. Det bliver vist koldt, og der er lovet skyer og tåge.

Nej, det blev en solrig og mild dag med kun - 4° C.

Oscar tog turen ned ad den sorte løjpe. Fik *'Succes klokken'* for den præstation!

Martin, Lone og Jacob på Königsleiten i solskin, imens kørte Mormor, Morfar, Astrid og Oscar i dybsne på Smørbakken, og så mødtes vi alle hos Herman.

9. dag fredag d. 15. januar 2010

Martins 26 års fødselsdag. Der er sol på toppen og blå himmel. Og det blev sådan en dejlig dag. Jeg fik *'Succes klokken'* fordi jeg kørte i dybsne!

10. dag lørdag d. 16. januar 2010

Endnu mere sol og blå himmel. Sidste dejlige skidag. Masser af gode ture for alle mand.

Og så var der sol på Hermans bænke! Og vi fik en *'På gensyn Obstler med cocktail bær på husets regning!'*

Nu er kl. 16.24 og vi er godt på vej mod autozug i München – solen skinner stadig.

PS Mogens og Jacob sad i liften og planlagde, at vi skulle leje Felix og Bernd i uge 5 i 2011!!

Kerteminde, d. 10. marts 2020...da dukkede dagbogen op og blev renskrevet

Rita





